

FB-Marcus inleiding

Het Evangelie naar Marcus is vermoedelijk door Marcus opgeschreven naar wat Petrus verteld heeft. Petrus was een vurig iemand, impulsief, en iets van die vurigheid kan men terugvinden in het menigvuldig gebruik van het woordje "onmiddellijk", "terstond", in het Grieks "εὐθύς", en omdat het Evangelie zo kernachtig is, beknopt.

Betreffende het "Messiasgeheimnis" [waarbij Jezus verbiedt te verkondigen dat Hij de Messias is: 1:44; 5:43; 7:36; 8:26, 30] in Marcus: men komt die frasen ook elders tegen; zou het niet te maken hebben met de profetie dat de Knecht des HEEREN zonder gerucht werkt [zie Jesaja 42:2-3]?